

Hierbij wil ik Maaike Serpstra voor eens en altijd duidelijk maken dat ik zelf mijn advocaat Mr. Moszkowicz zonder druk van wie dan ook opdracht heb gegeven voor de maken tegen Dankbaar. Het is niet waar, dat ik onder druk word gezet door mijn kinderen en ex man.

Het is mijn wens geweest om het boek te verbieden. Omdat Dankbaar zich niet aan de uitspraken van de rechters heeft gehouden, moet hij de boetes betalen. Als ik hem daar niet aan zou houden, zou hij nooit meer stoppen, ik wil dat hij mij met rust laat en accepteert dat ik mijn mening niet deel.

Het is een leugen dat ik het eens zou zijn met mijn boek. Ik heb het niet gelezen, en ga dat ook niet doen.

De reden dat ik niet bij de hellingen aanwezig ben geweest tot nu toe, is dat ik op leeftijd ben, en het te moeilijk vind om deze rechtszaken mee toe moeten maken, het brengt zoveel spanning mee, dat kan ik niet aan. Het is als ik er aan denk dat Dankbaar zoveel leugens en beschuldigingen verteld. Ik lees n.l. vaak mijn site, wat daar staat is vaak niet waar en dat raakt mij, ik wil dat Dankbaar stopt, en mij en mijn kinderen met rust laat, en ook niet meer alles maar op internet met met foto's en al er bij.

Dit is nu de vierde keer dat ik een verklaring op papier met voor de raak Dankbaar, en hoop dat hij me nu eindelijk met rust laat.

16-4-2016

Maaike Serpstra

M. Serpstra